

VAN DIE DINGEN

Zomaar een paar mogelijkheden om tegen de dingen aan te kijken.

Landschap

We gingen laatst wandelen op de Lemelerberg, bij ons in de buurt van Zwolle.

Het was alweer een tijdje geleden dat we dit gedaan hadden. De blauwe route, een kleine elf kilometer, een frisse wind, maar wel met een zonnetje erbij. Er was zelfs een echte schaapskudde.



We keken onze ogen uit, want we herkenden hele stukken van de wandeling niet. En het was toch echt de blauwe route. Ze zijn daar de heide aan het terugbrengen, hele percelen bos worden er gekapt en geruimd. Dan loop je daar en dan denk je: hier ben ik nog nooit eerder geweest. Maar toch wel. Het pad is niet gewijzigd, het landschap!

Corona-mogelijkheid 1: Het landschap verandert, maar je (levens)weg niet.

Nieuwe bril

Vorige week mocht ik mijn nieuwe bril ophalen, de oude was aan vervanging toe. Als je veel thuis bent dan zien ze dat. Met m'n oude bril in het hoesje en met mijn nieuwe bril op mijn neus stap ik de winkel uit en de winkelstraat op. En of het verbeelding was weet ik niet, maar ik zag alles daadwerkelijk helderder en kleurrijker met meer scherpste en diepte. Ik had een krasvrije blik op het leven.

Corona-mogelijkheid 2: Natuurlijk er is wel wat veranderd in deze tijd, maar we hebben vooral een andere kijk op ons leven gekregen.

Onderdelen

In mijn notitieboekje las ik toevallig weer een uitspraak van Jessica Stockholder, een Amerikaanse kunstenares, zij exposeerde vorig jaar in het Centraal Museum in Utrecht: "Als je doet wat er van je verwacht wordt in het leven, dan zal veel van het leven je juist ontgaan."

Ze gebruikt voor haar kunstwerken een wonderlijke mix van bij elkaar geraapte en vaak afgedankte spullen. Je zag er bijvoorbeeld een 'stilleven' gemaakt van een oud vergiet, een versleten afwaskwast, kapotte keukenhandschoenen en mixeronderdelen. Ik vond het

prachtig. De gewone dingen werden bijzonder en wat je doorgaans als waardeloos zag wordt de moeite waard.

Corona-mogelijkheid 3: Zowel ons leven, onze leefwereld als onze kijk er op zijn aan het veranderen door de Corona (en zijn we de kunst machtig om de kansen te zien?).

Negeren

Kan altijd.

Corona-mogelijkheid 4: Niks van aantrekken, het waait wel over.

Ik ben benieuwd welke mogelijkheid jou het meest aanspreekt. Als je wilt, laat het me weten. Maar over één ding zijn we het vast eens: die schapen zijn veel te dicht bij elkaar!

Anne Zweers

Geestelijk verzorger CLSK te Breda

AH.Zweers.02@mindef.nl